

Nr. 118 - 17. årgang
Marts 2019



Strandgårdsbladet

Foto: Mogens Kjær, Øst 29



home *fritid*

Sol, strand, salg og vand

Klik ind på home.dk/fritid og se, hvorfor home er den bedste til at sælge dit fritidshus

HOLBÆK

Michael H. Jørgensen a/s
Statsautøjemægler & valuarer, MDE
Labæk 13, 4300 Holbæk
holbaek@home.dk
T lf. 59 43 59 59

www.home.dk

home

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

Bestyrelsen orienterer

Generalforsamling 2019

Som det ret tydeligt fremgår af annoncen på bagsiden er der generalforsamling 6. april, kl. 10,00 i *Kulturhuset Udby Forsamlingshus*, Udbyvej 39, Udby.

Inden da er der her en hilsen fra formanden:

Stor og småt fra Bestyrelsen

Når man sidder herinde i stuen med ”rumpetten” meget tæt på brændeovnen og solen skinnende i haven, så kalder det unægtelig forårsfornemmelserne frem.

Da det ikke er usædvanligt med denne vejrtype, ved vi, at det er for tidligt at plante sommerblomster etc. ligesom de store entreprenørarbejder, som skal sættes i gang i udstykningen, først kommer det, når vi er sikre på, at vinteren er helt overstået, (oprydning på strandstierne samt vejreparationer.)

Er der nogen af vore ærede læsere, som har forslag til Bestyrelsen, så kom frem af vinterhiet med dem. Vi er meget lydhøre overfor initiativer og nye tiltag fra medlemmerne.

Vi ses til generalforsamlingen!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

e-mailadr.: gf@strandgaarden-tusenaes.dk,

Hans Jørn: 2523 1473 * Angela: 2299 0103



Til Strandgårdsbladets læsere.

Efter Generalforsamlingen i 2016 fik jeg en snak med flere grundejere med ”vandproblemer” eller interesserede i samme.

Som jeg har skrevet om mange gange i nærværende fortrinlige publikation, som vi ikke kan undvære, så skyldes ”vandproblemerne”, at de berørte ikke kan trække ud efter toiletbesøg og ikke andet!

Det har intet med regnvand, vand fra Bjergskovvej eller grundvand at gøre – det er min påstand.

Gennem tiderne har de fleste parceller i vores udstykning vel haft ”vandproblemer”, og de har løst det på forskellig vis – dels ved blot at pumpe sivebrøndens indhold ud på græsplænen eller ved at etablere et nedslivningsanlæg, som man så pumper vandet ned i. Kort sagt: vi har selv løst vore problemer.

Hvis I vil slippe af med jeres toiletproblemer, så etabler et nyt siveanlæg i jeres have!

Sådan gør du:

Googler du: **nedslivningsanlæg**, får du vist ”den forkromede udgave” af et nedslivningsanlæg under **Billeder af Nedslivningsanlæg**. Lav dit *eget anlæg* billigt sådan her:

Fra din grunds højeste sted og til det laveste, graver du en rende på min. 15 m og med max dybde på 30 cm. I renden placerer du en drænslange, ø 110 mm ovenpå 10 - 15 cm singles (småsten med diameter 2-5 cm) og dækker renden til igen, når du har lagt *Fibertex* oven på røret.

Du installerer en dykpumpe fra Harald Nyborg til ca. 250 kr. i din sivebrønd – så dybt som muligt. Pumpen pumper vandet op i siveslangen automatisk. Den drænslange, du har gravet ned, kan rumme 240 ltr. vand, hvilket er rigeligt til at holde dit problem på afstand.

God fornøjelse.

Hilsen

Hans Jørn, Øst 30

Fotos s. 3 og 4: Mogens Kjær, Øst 29



Badebroen skal sættes op den 27. april!

Gode traditioner er værd at holde fast i

I 2007 fik vi vores meget velbenyttede badebro i Strandgården. Samtidig fik vi dannet et brolaug, som trofast har sat badebroen op i foråret og tager den ned igen om efteråret. **I 2019 skal broen op 27. april**. Mødetid på stranden 9.30.

Det har i alle årene været en god tradition, at arbejdet med broen blev krydret med en **god frokost**, betalt af Strandgårdsbladet. I lighed med sidste år har *Lykke* og *Hans Jørn Lykke* været så venlige og gæstfri igen at lægge hus til frokosten.

I den forbindelse et par ting:

1. Vi vil gerne have **flere frivillige til Brolauget**
2. Har nogen lyst til at kokkere til en **god frokost** til de aktive (gælder også kokkene – alle indkøb bliver som sædvanligt betalt af bladet)?

**Vil du bidrage til dette arbejde, så lad os høre fra dig på tlf.
2218 4120**

Hans Jørn, konstitueret brolaugsformand

Nj EL-SERVICE

EL-INSTALLATIONER TELE/DATA INSTALLATIONER



aut. El-installatør Niels Jørgensen

Vestergårdsvej 66, 4300 Holbæk Tlf. 59 46 15 04

www.nj-el.dk

nj@nj-el.dk



NJ El-service, den lokale el-installatør,

din garanti for en sikker forbindelse!



Plæneklipperservice.dk

v/ Torben Gundersen

Landevejen 83, 4532 Gislinge



**Salg, service og reparationer af
have-park maskiner**

Service af almindelig plæneklipper:

Motorolie, tændrør, luftfilter skiftes, slibning af kniv, motor justeres.

Pris 500 kr. inkl. moms

*

TILBUD

Service af almindelig havetraktor:

Motorolie, tændrør, luftfilter skiftes, slibning af knive, remme efterses,
dæktryk kontrolleres.

Pris 1.295 kr. inkl. moms

*

***Vi sælger og servicerer have-park maskiner
og reservedele til:***

Stiga, Texas, Partner, McCulloch, Flymo,
Briggs & Stratton, Efco, Honda, Tecumseh, Alko, Ginge,
Stihl, Husqvarna, Jonsered,
Variant trailere, m.fl.

Ring eller kig forbi for et uforpligtende tilbud.

Tlf. 28 15 65 25

Plæneklipperservice.dk * www.plæneklipperservice.dk

TJ Tømrrerservice

(kun et stenkast fra Strandgården, lige ved Audebo dæmningen)

Vi har stor erfaring indenfor:
Tagrenovering / Vinduesudskiftning
Enfamiliehuse / sommerhuse
Forsikringskader



*Vi er et kvalitetsbevidst tømmer og snedkerfirma, v./
Tømrmester Tommy Woxholt, og Tømrmester Jørn Løvenhorst.*

TJ Tømrrerservice

Audebo Skolevej 14 - 4300 Holbæk

www.toemrrerservice.dk * tj@toemrrerservice.dk

Tommy 2162 3130

Jørn 2025 6436

Ring til os

og få en snak om dine planer, og en fast pris på dit byggeprojekt

Blandede bolsher

Efter at jeg nu i mere end et par år har plastret *Strandgårdsbladets* sider til med oplysende klummer med historiske og lignende emner, kan det være på tide, at ryste ”bolcheposen” og tilføre noget nyt, så bladet – hvis ellers grundejerforeningens medlemmer vil lege med – kan komme til at minde mere om et grundejerforeningsblad i gængs forstand. Men det betyder ikke – om man så vil opfatte det som en trussel eller et løfte – at jeg dropper det historiske. Der er dog nogle, der har tilkendegivet, at de finder mine bidrag ganske interessante. Det var jo også meningen helt fra starten, da jeg begyndte med mine opsatser i maj 2010. I nummer 51.

Karen (Ø 29) har fungeret som idégiver, hvad vi kun kan være glade for. I den opståede *idébank* har vi pt. ”indsat” en del emner, som selvsagt sagtens kan suppleres, hvad grundejerforeningens medlemmer meget gerne må medvirke til. Ikke mindst i praksis.

(Det sidste er jo intet nyt påhit. *Marios* idé med bladet i sin tid var jo en levende kommunikationskanal mellem bestyrelsen og grundejerforeningens medlemmer. Sandt at sige – og ikke uden en vis malice – har kommunikationen lige fra starten været overvejende envejs. Men det behøver jo ikke være nogen kronisk tilstand. Alle bidrag er velkomne, blot tonen er urban og bladets sider ikke skal bruges til intern krigsførelse. Men dette er der heller ikke noget nyt i. Også disse principper stammer fra *Marios* tid.)

Ideerne i idébanken kan groft opdeles i to kategorier: de skriftlige og de praktiske – eller mere præcist dem, hvor der er nogle, der skriver til bladet og dem, hvor nogle, står for nogle praktiske arrangementer, som udover forudomtale og efterfølgende reportage ikke fylder så meget i bladet. Men selvfølgelig kan komme til det.

Det **vigtigste og helt uundværlige** af de praktiske arrangementer er **opsætning og nedtagelse af badebroen**. Det er foregået i tolv år – og deltagerne har fået deres anstrengelser belønnet med en efterfølgende frokost, der fra starten har været sponsoreret af bladet. Det er just ingen nyhed. Og det er *petanqueturneringen* heller ikke, men den kunne sagtens trænge til en vitaminindsprøjtning. Den kunne f.eks. kombineres med en form for *sommerfest med fællesspisning* m.m. Fællesspisning er jo nu om stunder blevet en meget populær foreteelse. Men det kræver et *festudvalg* – enten et permanent eller et ad hoc. Som måske også kunne bidrage med (mange) andre ideer.

Her skal også mindes om ”*Foræringshjørnet*”, hvor det også er muligt at sælge eller bytte noget. Til ideerne hører f.eks. bytning af stauder og andre planter, havebesøg mv. Der er bestemt heller ikke noget til hinder for udveksling af gode ideer af såvel praktisk som anden art.

Ægteskab – og dét, der ligner

I slutningen af marts 1796 kom den nye øverstkommanderende for den franske republik italienske armé *Napoleone Buonaparte* til Nice for dels af overtage kommandoen og dels gøre

Husk, at man kan læse gamle numre af Strandgårdsbladet – fra maj 2007 til nu – på grundejerforeningens hjemmeside: www.strandgaarden-tusenaes.dk – der er en særlig afdeling til bladet.

noget ved ”sagen”. Udover den omstændighed, at hans hær var en stærkt forsømt lazaronhær på knap 30.000 mand, havde han det problem, at han havde fået overkommandoen, som næsten ingen ønskede at røre ved, ved en tilfældig, men dog særlig indsats for den dybt upopulære regering i Paris, og ikke mindst, hed det sig, ad ”skørtevejen”. Den ledende politiker Barras havde praktket ham sin efterhånden ikke helt unge, kreolske elskerinde på, og fået et højt uma-ge ægtepar ud af dem. Kort efter brylluppet blev gommen kommanderet sydpå for at sætte gange i tingene, for der var intet sket dernede i mere end et år. Alle syntes tilsyneladende at se stort på, at den 26-årige korsikaner aldrig havde kæmpet i et rigtigt slag, kun i erobringen af den befæstede by Toulon i 1794. Det var Buonaparte, der havde sørget for erobringen og som belønning udnævnt til general, fra kaptajn-løjtnant, men da det var en ”forkert”, der udnævnte ham, og pga. sin ”forkerthed” snart efter mistede hovedet, gik det på samme måde med Buonapartes generaltitel. Men han beholdt dog hovedet, men ikke uden et vist besvær. Det generede dog ikke overgeneralen, at han var så ung og uerfareng mht. krig mv. Han var fortrøstningsfuld, da han drog fra Paris med en vognfuld venner og en vognfuld bøger.

I midten af april samme år førte Buonaparte sine lazaronregimenter op i de Liguriske Bjerge (den sydlige del af Alpes Maritimee i Provence) og lod dem kigge mod øst ud over ”verdens rigeste sletter”, som han kaldte dem. Det var ikke helt rigtigt, men heller ikke helt forkert. De var stadig meget rige, men langt fra middelalderens storhedstid, da de virkelig var om ikke verdens, så Europas rigeste sletter. I mangfoldige år centrum for den internationale handel i Vesteuropa – domineret af de lombardiske byer som f.eks. Milano, Pavia og dertil den ret uvorne ”teenager” Venezia helt ude mod øst. Det var her alle de dyre og eftertragtede varer fra orienten blev omsat og fordelt videre ud over det meste af Europa. Senere gik det gradvist anderledes, men Norditalien mistede ikke sin fortryllelse af den grund, og var et stærkt omsværmet område, der bestod af flere selvstændige stater, sådan Piemonte og republikkerne Genova og Venezia som nævnt, mens det meste var besat af Det hellige Tysk-Romerske Kejserrige, der havde Wien som hovedstad på den tid. Kort efter den omtalte sightseeing slyngede den 26-årige Buonaparte sine lasede tropper ud over bjergene og mod øst, og indledte dermed et af de mest mest berømte og skelsættende felttog i krigshistorien. Og boostede sin egen karriere.

Man kunne måske sige, at Buonaparte ved giftermålet med den seks år ældre *Joséphine de Beauharnais* fik overkommandoen dvs. Norditalien i bryllupsgave. Ligesom Gallien i sin tid havde været *Cæsars* læreplads mht. krig og politik blev Norditalien Bonapartes, som han kaldtes fra maj 1796, da han havde vundet sin første betydningsfulde sejr ved Lodi (s. for Milano).

Italien var delt midt på støvleskafte af *Patrinomium (Sancti) Petri*, af mere ufølsomme sjæle kaldet for *Kirkestaten*. Den strakte sig som et bandoler fra Rom i syd og derfra mod nordøst til nord for Ravenna. Paven, Skt. Peters efterfølger, var områdets politiske overhoved, men uden større indflydelse. Ja, dårlig nok i Rom, hvor det for det meste var lokale stormænd eller nogen udefra, der sad på magten og bestemte det hele – også hvem, der skulle sidde på *Cathedra Petri*, Skt. Peters stol. Det var området nord for pavens område, der er Norditalien i gængs forstand, men det bestod af adskillige hertugdømmer m.m., som mere eller mindre modvilligt underkastede sig en overherre, oftest som oprørske vasaller. (*Se kortet s. 14*)

Der er mere om Norditalien og om fortidige forhold dér side 11.

GRØN ANLÆGSSERVICE



HESTIA



Ny Hagestedvej 5 - 4532 Gislinge

Tlf. 59 46 06 07 / Mobil 40 98 06 10

e-mail: hestia@mail.dk – www.hestiais.dk

Vi tilbyder en bred vifte af top-professionelle ydelser

Fliselægning og anlæg af stensætninger til bede eller støttemure

*

Anlæg af græsplæner og blomsterbede

*

Topdress og fjernelse af mos i græsplæner

*

Fræsning og grubning af haver

*

Træfældning og beskæring

*

Stubfræsning

*

Anlæg og vedligehold af havedamme

*

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse i belægninger, plæner og bede

*

Skadedyrsbekæmpelse

*

Løbende vedligeholdelse af haver og parker

Et interessant tilfælde: Adelaide af Italien

I 922 blev *Berta* (907-66), datter af hertug Burchard 2. af Schwabien og hans gemalinde Rege-
linda gift med kong *Rudolf 2. af Burgund* (880-912-937). Hertugen og kongen havde forinden i
flere år ligget i strid om et grevskab i Schwabien og i 922 havde hertugen tilføjet kongen et
grimt nederlag. Det førte til en fredsaftale og en ægteskabskontrakt. Ægteskabet skulle sikre
fredsaftalen. Det var ligesom alle tidens andre fyrstelige ægteskaber rent politisk. Der skulle
også komme flere af den slags i familien. Bruden var 15 år, gommen 42.

I 912 efterfulgte Rudolf sin far, Rudolf 1. som konge af Burgund. Burgund var den gang områ-
det nord for Provence, der var et selvstændigt kongerige, som burgunderkongerne var meget
interesserede i. Kongerne i Provence tilhørte som oftest en sidegren til *Karl den Stores* efter-
slægt. Den havde efter Karl-sønnen Ludvig den Frommes død i 940 delt store dele af Karls
kæmperige mellem sig. Det er (også) en lang og broget historie.

I Norditalien herskede på det tidspunkt *Berengar 1.* (ca. 945-887-924), kejser siden 915. Han
var en af Karl den Stores mange oldebørn. Det var en flok rebelske italienske adelsmænd, der
havde overtalt Rudolf til at overtage tronen, skønt Berengar altså stadig levede. I årene fra 922
-26 lykkedes det Rudolf med lodder og trisser, møje og besvær at holde sig på den (nord)
italienske trone. I 925 valgte en gruppe af andre rebelske adelsmænd *Hugo af Arles/Provence*
(før 887-948) til konge efter Berengars død. Berengar blev myrdet i 924, og det antages, at det
var på Rudolfs foranledning. Knap et år senere fik Hugo vippet Rudolf af tronen, men Rudolf
fastholdt sin ret til kronen.

Det siger noget om de urolige forhold i regionen, at mens Berengar 1. var konge/kejser (887-
224) optrådte de følgende som konger ved siden af ham: *Guy af Spoleto* 888-94, *Lambert af*
Spoleto 891-98, *Arnulf af Carinthia* 896-99, *Ratuld* 896, *Ludvig 3.* 900-05 og *Rudolf 2.* 922-
33. Det var højst forskelligt, hvor megen magt de hver især besad. Det eneste, de kunne være
sikre på, var, at der altid var mindst en konkurrent, der gjorde hvad han kunne for at fjerne
dem af tronen for selv at overtage den.

Med tiden fandt Rudolf og Hugo dog frem til en ordning. Den gik ud på, at Rudolfs omtrent
nyfødte datter, *Adelaide* (ca. 930/31-999), skulle giftes med Hugos søn, *Lothar (2.)* (926/28-
947-950), der kun var et par år ældre, men så var de to beslægtede (indtil videre i hvert fald).
Lothar blev udset til sin fars efterfølger og overtog da også kronen ved Hugos død i 947. Året
efter brylluppet fik de datteren *Emma* (948-966-987), der i 966 blev gift med den franske konge
Lothar (941-954-986). Kort efter Rudolfs død i 937, giftede Hugo, der var blevet enkemand
forinden sig med Adelaides mor, Berta. Ægteskabet varede, skønt ingen succes, til Hugo døde
i 948. Derefter drog Berta tilbage til Burgund. Hun levede sine sidste år i et kloster dér.

Da Lothar kom på tronen i 947, var der selvfølgelig også andre, der var ude efter den. Bl.a.
Berengar 2. (900-950-961), der ikke havde noget med den Første at gøre. Han var gift med
Willi, en niece til Hugo af Arles mv. og de havde en søn, *Adalbert* (932/36-950-961-971/75).
Det antages, at Berengar 2. stod bag mordet på Lothar 2., fordi Berengar ønskede at få Adelai-
de gift med Adalbert, da hun ansås for at have en vis (delvis) arveret til den italienske krone.
Pudsigt nok kaldes hun også i moderne tid ofte kaldes Adelaide af Italien, uagtet at hun var
født i Burgund og kun kortvarigt havde været gift med en mand, der stort set kun var konge af
Norditalien, mere af navn end af gavn.

Der fortsættes ufortrødent (og ubarmhjertigt) på side 14

Nogle af Strandgårdens nyere og nyeste ansigt

Som det fremgår af side 8 i dette nummer er der kommet forslag nye emner på Strandgårdsbladets sider. Og den slags kan vi sagtens bruge flere af, som det også fremgår af side 8. Her lægger vi ud med nyere ejere af to parceller i hhv. Øst og på Tværvejen. Det er jo altid rart at vide noget om de "ansigter" man ser rundt omkring Strandgården og omegn. Så vi håber, at I vil tage godt imod såvel ideen som de portrætterede – og selvfølgelig også andre, der har fundet vej til herlighederne ved Lammefjorden.

"Der hvor solen altid skinner"- Ja ! det er et motto vi har fået i min familie siden jeg købte Strandgården Øst 44 i august 2017. Og den første sommer her levede fuldstændig op til mottoet. Så jeg nød fjorden og badebroen i fulde drag hver dag. Jeg er vinterbader, men det dyrker jeg kun på Amager hvor jeg primært opholder mig i vinterhalvåret. Jeg har grønne fingre, og har brugt megen tid på at få haven til at være en blom-strende oase. Jeg er langt fra færdig og grunden er dejlig stor ☺

Da jeg var lærer var sommerferien slut i august. Nu som pensionist kan "ferien" forlænges, så jeg nyder både foråret og efteråret her i Strandgården og på Tuse Næs. Jeg har tre gange deltaget i arrangementet omkring opsætning/ nedtagning af badebroen. Hyggelige dage sammen med andre grundejere.

Hilsen

Marianne, Øst 44



 **Konsulent
orben Viltoft**

PC - Hjælp

Til almindelige brugere * Til almindelige priser
Koster ikke mere end en almindelig håndværker

Jeg giver gerne tilbud, inden jeg går i gang

Er i lokalområdet og kan løse stort set ethvert PC problem

Tlf.: 28 68 35 65 * Mail: it@viltsoft.net

Kære alle

Vi er som nyligt tilkomne til den skønne Strandgården blevet opfordret til at skrive en hilsen her i bladet. Vi købte Tværvej 3 i september 2018. Vi er en familie på 4. *Annelouise, Mikkel, Artur og Julius* - de to sidstnævnte på henholdsvis 2 og 6 år. Til daglig bor vi i København og arbejder med musik og teater. Vi har længe haft en sommerhusdrøm og da vores familie gjorde os opmærksom på Tværvej 3 var vi helt solgt med det samme. Huset og grunden var temmelig misligholdt. Vi er startet i det små og arbejder lidt når vi har tiden til det. Området er ikke fremmed for os, da vi er i nær familie med både Karen og Mogens (Øst29) og Ida og Bo (Øst 54). Vi er glade for nu at være en del af Strandgården og glæder os til at sætte hus og grund i stand over de kommende år. Alle er mere end velkomne til at komme ind og sige goddag og vi siger tak for den varme velkomst vi allerede er blevet mødt med fra flere kanter.

Vi indsætter lidt billeder fra overtagelsesdagen efter den værste oprydning var overstået. På gensyn på græsset.

P.S. *Vi efterlyser en hvid havetraktor* som er forsvundet fra grunden i sommeren 2018. Vi har stadig nøglen. Hvis nogen har set den, så giv os endelig besked.

Hilsen *Annelouise, Artur, Julius og Mikkel, Tværvej 3*



Den unge enkedronning Adelaide var dog ikke til sinds at føje Berengar. Han greb derfor til yderligheder for at gennemtvinge sin plan, fangede hende og spærrede hende inde på en borg. Det lykkedes hende at flygte og for en stund være på fri fod. Hun gemte sig bl.a. på den senere så berømte borg i Canossa (se nr. 115, s. 12). Hun blev dog indfanget igen og anbragt under sikrere forhold på en borg ved Comosøen. Berengar var ikke den, der gav op, når gevinsten var Norditalien.

Men det var under springturen lykkedes for Adelaide at sende en bønsskrivelse til den tyske konge *Otto 1.* (912-936-973). Dette klageråb (fra ”*a Lady in Distress*”) gjorde Otto ekstra interesseret i det norditalienske morads. Han var jo også en gentleman (og det var han faktisk). Han samlede sig hurtigt en hær, drog sydpå og mødte op ved borgen, hvor Adelaide blev holdt indespærret – men ikke meget længere, da han først var dukket op. Nu skadede det ikke ”affæren”, at Otto var blevet enkemand i 946. Ifølge en tradition blev Adelaide og Otto gløddende forelskede i hinanden, da de mødtes på borgen, og det er under alle omstændigheder ikke for meget sagt, at han førte sin brud med sig hjem, da de kort efter blev gift i Padova. Dermed blev Adelaide dronning af Tyskland. I 952 blev hun dronning af Italien fra anden gang, da Otto – og Adelaide – blev kronet i Pavia som konge og dronning af Lombardiet. Ved kroningen brugtes den samme krone, som blev brugt, da Karl den Store i 774 gjorde sig til konge af Lombardiet.

Til at begynde med behandlede Otto Berengar og Adalbert forbløffende mildt, vel sagtens for ikke at skabe mere uro i hvepsereiden end højst nødvendigt. Og lod dem – men som sine vasaller – styre området. Berengar og Adalbert var dog ikke helt tilfredse med ordningen. De slog sig jævnligt i tøjret, og provokerede også på den måde, at de antastede Skt. Peters domæner, hvad paven naturligvis tog dem meget ilde op. Da paven ikke rådede over de nødvendige militære midler, appellerede han til Otto, der drog sydpå og bragte sagen i – midlertidig – orden. Da det ikke hjalp, måtte Otto ty til stærkere virkemidler, og det var sådan set takket været Berengars og Adalberts huseren, at Otto i februar 962 blev kejserkronet af paven i Peterskirken i Rom. Ligesom det var sket med Karl den Store. Ottos kroning cementerede ideen om, at en kejserkroning først var rigtig, når den foregik i Rom, helst i Peterskirken og af paven. Det var ellers en meget ”kedelig” pave, der kronede Otto, der kort efter kroningen fyrede paven fra embedet og indsatte en ny. Adelaide blev også kronet som kejserinde. Højere kunne hun simpelthen ikke nå i datidens Europa. Efter fyringen af paven, Johannes 12., blev det i øvrigt bestemt, at kejseren skulle godkende en ny pave, før han kunne virke i embedet.

Norditalien bestod dengang af Lombardiet, Verona og Toscana. De bestod så igen af forskellige len, grevskaber o.l., og grænserne var altid flydende. De afhang af den militære magt mv. Venezia sorterede under det byzantinske rige, til dels, fordi det var det mest praktiske for byen. Det og beliggenheden holdt andre fra at antaste bystaten. Kirkestaten er det gule bånd på skrå – fra Rom til Romagna.



– også et link til Danmark

Otto var en meget travl mand fra starten af sin regeringstid. Der var de sædvanlige problemer med en utilfreds familie, der altid mente, at den fik for lidt magt etc., der var også problemer med magyarer, slaver og danere, skønt de sidste ikke var så meget om sig, som de var i Frankrig og på den anden side af Nordsøen. Udover den militære bekæmpelse af huserende naboer i øst og nord, var såvel de slaviske som de danske egne udlagt som missionsmark under ærkebispedømmet Hamburg-Bremen. Det var her Ansgar var blevet den første ærkebiskop hundrede år forinden. Der var så det problem med missionsarbejdet i nord, at danerne såvel som svenskerne og nordmændene stadig var vikinger og asetroende. Men det kunne jo ændres.

I den nordlige del af Sachsen, som jo var Ottos hjemstavn og som han var hertug af, havde han en loyal vasal i *Herman Billung* (900-936-973), der var markgreve af den Billungske Mark, og dermed nabo til danerne. Derfor var det ham, der på Ottos vegne måtte bekrige dem. I en af disse krige faldt han i dansk fangenskab, og var der længe nok til at lære ”den danske tunge” (”*dette det vanskeligste af alle eksisterende tungemål at beherske*” (Peter P. Rohde i ”*Den græske kulturs historie*” bd. 5, s. 330, 1966), at han i 942 kunne føre en samtale med grev *Vilhelm 1. Langsværd* af Normandiet (Rollo søn), på dansk – til grevens overraskelse.

Der hersker blandt historikere megen forvirring omkring disse år og forholdet mellem Otto og danerne. Men det vides, at Otto på en rigsforsamling i 948 fritog tre danske (Slesvig, Ribe og Århus) bispedømmer for skatter og afgifter. Hvad det reelt betød er uvist. Altså om Otto havde reel magt i danernes land, dvs. i dette tilfælde kun Jylland eller om der var tale om fremtidsdrømme. Men meget kan tyde på, at det var Ottos nærgående interesse i forholdene i danernes rige, der overbeviste Harald Blåtand om, at det måske var formålstjenligt at konvertere til kristendommen i ca. 965, så han i det mindste fik lettet presset sit rige. Og måske fik lettet det pres, som danske vikinger øvede på de vesteuropæiske områder. Det er tankevækkende, at såvel Polen som Ungarn (Magyarriget) begge antog kristendommen i 1000 og sågar begge fik egne ærkesæder fra starten. Det år var Ottos sønnesøn *Otto 3.* kejser. Lund blev først dansk ærkesæde i 1104. Ærkesædet i Hamburg-Bremen kæmpede imod til det sidste, men forgæves.

Historikeren Svend Aggesen, der var samtidig med Saxo, skrev før 1200 en meget ”sød” og helt usandsynlig historie om kong Gorms dronning *Thyras* legen kispus med Otto. Det var før han mødte Adelaide. Den handlede om Ottos missionsindsats og skatkyldighed. Thyra vandt her.

Illustration fra et historieværket "Ottonis et Rahewini gesta Frederici I imperatoris" af Otto af Freising (1114-58) om Tysklands historie. Fra en udgave fra ca. 1200. Tegningen viser Berengar 2., der ved en rigsdag i Augsburg 952 aflægger hyldningsed til Otto 1. Berengar kunne derefter fortsætte som Ottos vasal i nogle år, indtil han svigtede Otto og derefter måtte vandre i fængsel, hvor han døde 961.



Reparation og service af person- og lastbiler

samt

- aircon-service
- diagnose-test
- reparation af
div. maskiner



**Vi skruer på alt
-bare det kan ryge
og larme**

HAGESTED ApS
AUTOVÆRKSTED
v/ **A.K. Pedersen**

Præstebrovej 48c • 4532 Gislinge • telf. 59 46 05 85
post@hagedsted-auto.dk - www.hagedstedauto.dk

Ind i mellem kan man blive meget forbavset over, at der overhovedet var nogen, der ville sætte liv og lemmer på spil for at opnå kongeværdigheden. Det var ikke kun Otto, der havde problemer af mange slags fra rebelske vasaller mv. Men eftersom han herskede over et stort rige, betød det selvsagt flere end for de fleste. Udover de interne stridigheder, ikke mindst med familiemedlemmer, var der også de udenvælts fjender, der yndede voldsomme commandoraids ind over grænserne, undertiden meget langt ind over. For Tysklands vedkommende drejede det sig om tre grupper. Mod nord var det de danske vikinger, der hærgede, fra nordøst kom de slaviske stammer, dem der i Danmarkshistorien ofte kaldes for vender, dvs. obodritter, pomeranere, liutizere, polabiere og andre. Fra sydøst magyarerne (fra det nuv. Ungarn). Der var i alle tilfælde tale om regulære og sikkert ofte blodige plyndringstogter. I 955 tog Otto sig for at rydde op i uvæsenet. 10.-12. august knuste han i to slag magyarhæren på ca. 10.000 mand i slagene ved Lechfeld (nær Augsburg). Disse slag satte en definitivt stopper for magyaringrebene. 45 år senere indgik Ungarn i det romersk-katolske Europa. Allerede den 16. oktober tilføjedes slaverne et voldsomt nederlag ved Recknitz i Nordtyskland, vistnok et sted i Billung Mark. Nederlaget havde en beroligende virkning gennem længere tid på slaverne, men det betød ingen difinitiv fred. Måske pga. den tyske ”Drang nach Osten” spillede kraftigt ind. Tyskerne, dvs. stammehertugerne i den østlige del af riget pressede efter bedste evne grænsen længere og længere mod øst, og det kunne kun gå ud over de slaviske stammer, der i polakkerne havde en anden modstander, der pressede fra Oderfloden mod vest.

Adelaides enkestand

Adelaide blev enke 7. maj 973. På det tidspunkt var to af hendes fire børn endnu i live. Ældst var datteren Matilde (954-999), der i 966 blev første abbedisse ved klostret i Quedlinburg, Yngst sønnen Otto (955-973-983), der blev konge og kejser efter sin far, men altså kun nåede at regere i ti år. Han blev gift med den byzantiske prinsesse Theofano i april 972, der også blev helgenkåret. Adelaide fortsatte efter Otto 1.s død det arbejde af social og kirkelig art, som hun var begyndt på, inden Otto døde. De havde begge to været tæt knyttet til Cluny-klostret i Burgund, i Mayalous’ og Odilos abbedperioder. Det tætte forhold mellem de tyske kejsere og Cluny holdt sig i over 200 år. I 991 grundlagde Adelaide et nonnekloster i *Selz* i nuv. Alsace. Da hun døde 16.12. 999, blev hun begravet her. Da hun blev helgenkåret i 1097, blev hendes jordiske rester overført til et helgenskrin og altersat.

Adelaide blev i sin enkestand kendt som en rundhåndet uddeler af fødevarer og almisser. Hun støttede ivrigt missionen i de slaviske lande, og gjorde sit til at fremme de forskellige gudsfredsbevægelser rundt om i det vidtstrakte rige. Der var også mere end brug for så megen hjælp som mulig. Nok var forholdene ud fra almindelig standard rolige i ottonernes tid, men der var jævnligt stridigheder mellem de store, der også gik ud over de små. I dette gudsfredsarbejde spillede også Cluny, ikke mindst i Odilos abbedtid, en stor rolle, men det var primært i Frankrig og Nordspanien.

I 1097 kanoniserede pave Urban 2. (Odo af Lagery) Adelaide. At det lige netop blev ham, skyldes sikkert abbed Odilo af Clunys Adelaide-biografi. Urban havde selv været munk i Cluny, inden han blev pave. Hun er helgen for brude, eksilerede, misbrugte ofre, fanger, ”ægteskab nr. 2”, stedforældre og enker. Kort sagt en meget alsidig helgen. Adelaide fik, da hun blev gift med Otto, hurtigt et tæt forhold til Cluny, der holdt resten af hendes liv. Hun og Otto forærede Cluny flere klostre i



GF's ikke-reviderede regnskab pr. 31.12.2018

	BUDGET	Pr. 31.12.	% af budget
INDTÆGTER			
Kontingent	89.600	90.700,00	101,2
Indbetalinger til Drænfonden	22.400	22.800,00	101,8
Hjemmesiden	2.500	2.500,00	100
Annoncering i udhængsskabene	3.000	500,00	16,7
Gebyrer (rykker- og inkassosager)	1.105,900	0,00	
I alt	117.500	117.605,90	100,1
UDGIFTER			
Dræn og slamsugning (vedligeholdelse)	19.000	1.125,00	5,9
Vejvedligeholdelse og snerydning	11.000	0,00	-
Fællesarealer	36.000	18.582,11	51,6
Badebro - udgifter	8.000	0,00,00	-
Møder og generalforsamlinger	5.500	6.900,76	125,5
Kontor og EDB	1.500	0,00	-
Udgifter Hjemmeside	3.500	2.153,00	61,5
Forsikringer	6.600	6.078,37	92,1
Gebyrer	2.500	2.016,41	80,7
Porto	1.000	0,00	-
Drænbidrag (200 kr. pr. parcel)	22.400	22.800,00	101,8
Diverse	500	0,00	-
I alt	117.500	59.655,65	50,8

Kassererens kommentarer:

Drænfond 31.12. 2017	278.834,02
Hensat 2018	22.800,00
Drænfond pr. dato	301.634,02

De lave omkostninger i forhold til budget skyldes primært følgende forhold:

1. Udskudt vedligeholdelse af badebro
2. Den tørre sommer gjorde det kun nødvendigt at slå græsset på fælles-arealerne én gang.
3. Endnu en vinter uden snerydning.

PS.: Der er ikke noget nyt om rensningsanlægget og kloakeringen.



BRYLLUPSFEST

Hej alle naboer og omkringboende i Strandgården

Vi holder en større fest her i Strandgården Øst 29 lørdag d. 1. juni fra kl. 14 og frem. Der vil blive en del parkering og leben og musik fra festen, og vi håber på jeres forståelse.

Vi sætter et festtelt op på P-pladsen ved vores grund, men lader selvfølgelig en passage være, så man kan komme forbi. Kig ind og få et lille glas med, hvis I alligevel kommer forbi hen på aftenen.

Vi har planlagt denne fest i lang tid, og vi glæder os meget, men vi ved selvfølgelig, at vi kommer til at genere jer med parkerede biler og musik fra festen. Derfor håber vi på jeres gode forståelse.

Har nogen af jer mulighed for at leje jeres hus ud?

Mange af vores gæster vil gerne leje et hus til overnatning, enten fra lørdag d. 1 til om søndagen, eller evt. hele Kristi Himmelfartsferien. Ring endelig, hvis I kan hjælpe os med dette.

Og ja, det er en bryllupsfest; vi giftede os nemlig sidste efterår.

Med venlig nabohilsen

Mogens Kjær 23302838 og

Karen Elbæk 60944632



STRANDGÅRDSBLADET

Oplag: 125 eks.

Redaktion: Peter Brøns
Strandgården Øst 16
4300 Holbæk
Tlf. 6081 0543
E-mail: pb@brons.dk

Grundejerforeningen Strandgårdens bestyrelse:

Formand:	Hans Jørn Lykke	Strandgården Øst	30
Næstformand:	Kennet P. Jørgensen	Strandgården Øst	35
Kasserer:	Mogens Kjær	Strandgården Øst	29
Sekretær:	Angela Teglstrup	Strandgården Øst	2
Best. medlem:	Klaus Burnæs	Strandgården Øst	47
Suppleant:	Ole Mortensen	Strandgården Øst	45

GF's mail adresse: gf@strandgaarden-tusenaes.dk
GF's hjemmeside: www.strandgaarden-tusenaes.dk



STORSKRALD AFHENTES

i uge 17. (22. - 26. april)



For at få afhentet sit storskrald og haveaffald skal man ringe og tilmelde sig direkte hos renovationsfirmaet **RENONORDEN**, der også afhenter det øvrige affald.

Tilmeldingen skal ske senest onsdag 17. april på tlf. **5625 0550**

Kun storskrald og haveaffald, der er tilmeldt, vil blive hentet.

Husk Generalforsamlingen lørdag d. 6. april

Har du ikke modtaget indkaldelsen m. bilag senest d. 26. marts, bedes du venligst kontakte bestyrelsen



Hans Jørn: 2218 4120 * Angela: 2299 0103