

Nr. 113 - 16. årgang  
Marts 2018



# *Strandgårdsbladet*

Se side 17



**home** *fritid*

# Sol, strand, salg og vand

Klik ind på [home.dk/fritid](http://home.dk/fritid) og se, hvorfor home er den bedste til at sælge dit fritidshus

## HOLBÆK

Michael H. Jørgensen a/s  
Statsautøjemægler & valuarer, MDE  
Labæk 13, 4300 Holbæk  
[holbaek@home.dk](mailto:holbaek@home.dk)  
T lf. 59 43 59 59

[www.home.dk](http://www.home.dk)

**home**

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANKKONCERNEN

# *Bestyrelsen orienterer*

## **Generalforsamling 2018**

Regnskabet for 2017 er afsluttet og godkendt af formanden. Regnskabet er videregivet til revisor i sidste halvdel af februar.

**Generalforsamlingen afholdes lørdag den 7. april 2018, kl. 10.00 -12.00 (ca.) i Udby Forsamlingshus.**

### **Afvandingsproblemer mod Bjergskovvej**

Som nævnt i sidste nummer af Strandgårdsbladet anbefaledes det - af bestyrelsen - nedsatte Drænuvalg etablering af to brønde i rabatten ved Strandgården Øst. Området er grundigt inspiceret i regnvejr og bestyrelsen er glade for at kunne melde tilbage, at løsningen ser ud til at afhjælpe en del af problemet til en ret fornuftig udgift på i alt 10.500 kr. Især brønden på østsiden af vejen (ved stenfaskinen) aftager en del vand.

Holbæk kommune har i slutningen af 2017 meddelt, at man ikke har til hensigt at etablere eller vedligeholde en grøft langs Bjergskovvej.

### **Drænproblemer**

Der har været drænproblemer ud for Øst 13, hvor dræn er blevet spulet, og Øst 25. hvor der er fjernet rødder i brønden ud for parcellen. Disse tiltag har umiddelbart afhjulpet problemerne.

### **Skiltning ved hjertestarter**

Der er i oktober blevet opsat tre skilte på skuret, så hjertestarteren er nem at finde. Bestyrelsen gør i øvrigt opmærksom på, at man fortsat gerne ser, at nogle af foreningens medlemmer melder sig som "hjerteløbere", hvilket vil sige en person, der kan ringes op ved akut hjerteanfald, henter hjertestarteren og bringer den dertil, hvor der er behov for livreddende hjertestart.

### **Skuret på fællesarealet**

Der er nu lagt fliser i skuret, pris 10.000 kr. Bestyrelsen har denne gang måttet betale for udførelse af arbejdet, da det ikke har været muligt at finde frivillig arbejdskraft. Foreningens havetraktor står nu bag lås og slå i skuret som krævet af forsikringselskabet for at være forsikringsdækket.

### **Opsætning af små solcelle-lysstandere langs stamevejene?**

Bestyrelsen har drøftet muligheden for opsætning af solcelle -lysceller langs stamevejene - i første omgang undersøges pris og mulig placering. Forslag vil i så fald blive fremlagt på den kommende generalforsamling.

### **Fartdæmpende foranstaltninger**

Der bliver kørt hurtigt på stamevejene. Alt, alt for hurtigt! Hastighedsbegrænsningen er uændret 20 km/t. Bestyrelsen har drøftet muligheden for at montere et "prøve-bump" på Øst ud for skellet mellem nr. 13 og 15. Det optimale vil efter bestyrelsens opfattelse være tre bump i Øst, to i Vest og to på Tværvej. Bestyrelsen er ved at indhente pris-tilbud på et sådant bump, før endelig beslutning tages.

**Sten  
ved  
stien  
til Sø-**



### **vej**

Efter anmodning er sten til stien ved Søvej nu flyttet, så der er passage for barnevogne og kørestole.

### **Knust asfalt til reparation af stikveje**

Knust asfalt er leveret og udlagt på den ubebyggede grund på hjørnet af Tværvej og Vest.

### **Vejskilte**

Vejskiltet [Strandgården Vest 2-10](#) er på mystisk vis forsvundet ?? Standeren står der stadig. Der anskaffes nu et nyt skilt.

### **Bænke ved stranden**

Bænkene er repareret og opsat påny.

### **Sprøjtning af hybenroser**

Sprøjtning bliver bestilt til sidst i marts.

### **Fodboldmål på fællesarealet**

Stængerne på fodboldmålene er gået i stykker. Kennet og Tim undersøger, om stængerne kan svejses/repareres.

*Med venlig hilsen*

***Bestyrelsen***

**e-mailadr.: [gf@strandgaarden-tusenaes.dk](mailto:gf@strandgaarden-tusenaes.dk),**

**Kennet: 2523 1473 \* Linda: 2423 8124**



*Der har denne vinter været talt en del om sibirisk kulde, men dog ikke særlig udpræget om en isvinter. Men man ved jo aldrig! Ja, man kunne måske i sin vildeste fantasi forestille sig, at man kunne komme frem til sit sommerhus på Tuse Næs over Holbæk Fjord sådan her—hvis alt andet skulle glippe. Tror og håber det ikke.*

# **Nj EL-SERVICE**

EL-INSTALLATIONER TELE/DATA INSTALLATIONER



**aut. El-installatør Niels Jørgensen**

**Vestergårdsvej 66, 4300 Holbæk Tlf. 59 46 15 04**

**[www.nj-el.dk](http://www.nj-el.dk)**

**[nj@nj-el.dk](mailto:nj@nj-el.dk)**



*NJ El-service, den lokale el-installatør,  
din garanti for en sikker forbindelse!*



Plæneklipperservice.dk

v/ Torben Gundersen

Landevejen 83, 4532 Gislinge



**Salg, service og reparationer af  
have-park maskiner**

**Service af almindelig plæneklipper:**

Motorolie, tændrør, luftfilter skiftes, slibning af kniv, motor justeres.

**Pris 500 kr. inkl. moms**

\*

**TILBUD**

**Service af almindelig havetraktor:**

Motorolie, tændrør, luftfilter skiftes, slibning af knive, remme efterses,  
dæktryk kontrolleres.

**Pris 1.295 kr. inkl. moms**

\*

***Vi sælger og servicerer have-park maskiner  
og reservedele til:***

Stiga, Texas, Partner, McCulloch, Flymo,  
Briggs & Stratton, Efco, Honda, Tecumseh, Alko, Ginge,  
Stihl, Husqvarna, Jonsered,  
Variant trailere, m.fl.

***Ring eller kig forbi for et uforpligtende tilbud.***

**Tlf. 28 15 65 25**

**Plæneklipperservice.dk \* [www.plæneklipperservice.dk](http://www.plæneklipperservice.dk)**

# **TJ Tømrrerservice**

*(kun et stenkast fra Strandgården, lige ved Audebo dæmningen)*

**Vi har stor erfaring indenfor:**  
Tagrenovering / Vinduesudskiftning  
Enfamiliehuse / sommerhuse  
Forsikringskader



*Vi er et kvalitetsbevidst tømmer og snedkerfirma, v./  
Tømrmester Tommy Woxholt, og Tømrmester Jørn Løvenhorst.*

## **TJ Tømrrerservice**

**Audebo Skolevej 14 - 4300 Holbæk**

**[www.toemrrerservice.dk](http://www.toemrrerservice.dk) \* [tj@toemrrerservice.dk](mailto:tj@toemrrerservice.dk)**

**Tommy 2162 3130**

**Jørn 2025 6436**

## **Ring til os**

**og få en snak om dine planer, og en fast pris på dit byggeprojekt**

## *Adele af Flandern – dronning af Danmark*

Der er vist ingen dansk dronning, der kan fremvise så fantastisk en stamtavle som Knud d. Helliges dronning Adele af Flandern. Vist ikke en gang Christian 2.s dronning Elizabeth, der ellers var datter af selveste kejser Karl 5 – herskeren over det halve Europa og store dele af Sydamerika.

Det er så heldigt, takket været tilfældets gunst, kunne man måske sige, at vi kan følge Adele, der levede fra 1060/65 til 1115, tilbage til en af hendes meget fjerne forfædre, nemlig den Pepin af Landen, som jeg tidligere har skrevet om i dette blad. Han levede fra ca. 580 til 640. Han var med i det komplot, der fældede Austrasiens dronning Brunhilde i 613, og han var far til Sankt Gertrud. Via talrige og meget forskellige kilder er det muligt at følge hendes aner 500 år bagud. Men det er faktisk kun muligt, fordi hun blandt sine forfædre og –mødre tæller nogle af de mest kendte personer i den vesteuropæiske historie. En ganske broget flok må man sige.

Hvad hendes gemal Knud angår er situationen en ganske anden. Vi ved, at hans far var *Svend Estridsen*, der regerede fra 1047 og til et sted mellem 1074-77. Hans mor var Estrid, der var datter af Svend Tveskæg, Englands erobrer i 1013, hendes bror var *Knud den Store*, og hendes ægtemand *Wulfsige Spraglingson*, en dansk-engelsk stormand. Hvem der var Knud den Helliges mor vides ikke. Thi alle Svend Estridsens børn er født af forskellige friller – hvor mange, der bidrog til de over tyve børn er ukendt. Knuds anerække stopper helt og aldeles ved hans tipoldefar Gorm den Gamle og hans tipoldemor Thyra med tilnavnet Danebod. Hvornår de døde er uvist, men Gorm nok omkr. 940-50, ligesom man ejheller ved hvor meget han regerede over. Hans søn *Harald Bluetooth* (som han vist nu hedder på meget nydansk, efter at en helt ny teknik er opkaldt efter ham), påstår jo på den store Jellingsten over forældrene, at han samlede Danmark og gjorde danerne kristne. Men længere tilbage end til ca. 940 er det umuligt at føre Knuds anerække. Dvs. godt 150 år fra hans regeringstid – 1080-1086. Hvornår Knud blev født ved vi selvfølgelig heller ikke, men vi kender hans dødsdag, Han blev myrdet i *Skt. Albani Kirke* i Odense 10.7. 1086.

Som en af Pepin af Landens sene efterkommere er Adele også beslægtet med Karl den Store. Ja, det er pga. dette slægtsskab, at hun kan føres tilbage til Pepin af Landen og pepiniderne. Pepins gener er kommet til hende fra både mødrene og fædrene side. Der var andre kejserlige gener i hende end Karls. Adeles mor, der irriterende nok også hed Adele (dem var der nogle stykker af på den tid) havde en bedstemor, Hedwig af Sachsen, der hørte til den tyske kejserslægt Ottonerne (Otto I, II, III), der bøvledes med danerne i årene fra 950-1003. Den første kejser *Otto I.* (den Store), havde for uoverskuelighedens skyld også en gemalinde, der hed Adele, der blev dronning af Italien og i meget ung alder enke, før hun og Otto fandt hinanden.

Som om dette ikke er nok, kan vi komme endnu videre omkring. Vi kan nemlig ikke helt komme uden om andre trakasserier med danerne og nogle af Adeles forfædre. Her kommer nemlig en anden, især berømt fra vikingetiden som danernes tapre og ædle modstander *Alfred den Store* af Wessex (= Sydengland – stort set) (849-871-899). Det var ham, der indgik en aftale med danerkongen Guttorm om Danelagen (878). Alfreds datter *Ælfthryth* (890-964) blev gift med Adeles tiptiptoldefar Baudoin 2. Men så skal det selvfølgelig også med, at Adeles morfars, kong Robert 2. af Frankrig, havde en tipoldefar, hertug Vilhelm 2. af Aquitanien, der selvfølgelig også var gift med en Adele, som kom fra Normandiet og skal være datter af Rollo og vistnok hans danske gemalinde Gerlaug. Så vores Adele har altså også haft nogle gener af dansk oprindelse.

For Adele førte mordet på gemalen også til en dramatisk ændring af tilværelsen. Da hun umuligt kunne vide hvad der ventede hende i Danmark, flygtede hun vist nok ret hovedkuls til Flandern medbringende sin meget lille søn, Karl, som utvivlsomt er opkaldt efter hendes fjerne forfader, Karl den Store. De andre Karl'er i slægten var næppe en sådan opkaldelse værd. Men



hun efterlod sine to døtre, *Ingerd* og *Cecilie*, der var lidt ældre, heroppe. Ingerd blev gift med den Folke, der blev stamfar til den svenske kongeslægt Folksungarna, og Cecilie gift med en gotisk stormand, Erik, der blev jarl af Falster – altså som den danske konges vasal. *Knud Lavard* fejrede jul og nytår hos Cecilie og Erik 1130/31, og boede hos dem endnu, da han den 7.1. om morgenen red til det skæbnsvangre møde med fætteren Magnus og andre i Haraldsted Skov. Det møde, der kostede Knud Lavard livet. Cecilie oplevede næppe sin fætters helgenkåring i 1170, men hun har utvivlsomt oplevet helgenkåringen af sin far Knud den Hellige i 1101. Lillebroderen Karl blev også myrdet i en kirke – i Flandern i 1127 – og langt senere helgenkåret.

I 1092 blev Adele gift anden gang, nu med hertug *Roger Borsa* (1060/61-1085-1111) af *Apulien* i det sydøstligste Italien, incl. støvlehælen. Ægteskabet var formentlig arrangeret af hendes far. Roger Borsa er som sådan ingen væsentlig hersker, mens han herkomst er i denne sammenhæng interessant. Han var søn af den formidable kriger og politiker *Robert Guiscard* (1025-1057-1059-1085). Robert var født i Normandiet, af en slægt med tilsyneladende danske rødder. I 1050'erne drog han sydpå sammen med brødre og venner, vist for at deltage i et korstog til Det hellige Land, men da de kom til Sydtalilien, blev det i stedet for dér. For altid faktisk. Historien er meget kort den, at Robert sikrede sig, i kamp med det byzantiske rige, områder, der gjorde, at han kunne blive greve af Apulien og Calabrien i 1057 og senere igen af Sicilien i 1059. Han grundlagde et dynasti, der skabte et af de mest avancerede, organiserede og tolerante (i betydningen) multikulturelle riger i Europa: romere, grækere (= byzantinere), jøder og muslimer levede fredsommeligt sammen og skabte en særegen blandingskultur, der nok på en del områder kan minde om den i Andalusien (Sydspanien), men alligevel er helt sin egen. At riget forsvandt ca. 200 år senere, skyldtes dynastipolitikens veje og vildveje. Det blev overtaget – via arv altså – af det tysk-romerske kejserrige (der primært var tysk). Mange af videnskabelige fremskridt i middelalderen nåede Vesteuropa fra normanneriget i Italien, Andalusien og Byzans. Det berømte 0 (nul) har vi fået fra araberne, der havde det fra inderne. Det meste af den græske filosofi (Platon etc.) har vi også fået ad den vej.



*Som Knud den Hellige ses i Odenses nuv. byvåben, iført pladerustning model 1490. Kirkerne må formodes at være Skt. Alban, hvor han blev dræbt i 10. juli 1086.*



*Skt. Nicolaus'/Nikolais (aka Julemanden (270-343)) jordiske rester ankom til Bari i Syditalien i 1097. Bari var Apuliens hovedstad, og hertil kom Adele i 1092, som hertugens gemalinde. På dette tidspunkt blev en særlig kirke bygget til ære for St. Nicolaus (påbeg. 1089, færdig 1097). Her ses hans grav i krypten. Kirken blev hurtigt et meget populært valfartsmål. Han var endda ikke blevet gjort til Julemanden endnu. Han skulle først en tur over Holland til USA –og dér til Santa Claus..*

# GRØN ANLÆGSSERVICE



# HESTIA



*Ny Hagestedvej 5 - 4532 Gislinge  
Tlf. 59 46 06 07 / Mobil 40 98 06 10*

*Vi tilbyder en bred vifte af top-professionelle ydelser*

*Fliselægning og anlæg af stensætninger til bede eller støttemure*

\*

*Anlæg af græsplæner og blomsterbede*

\*

*Topdress og fjernelse af mos i græsplæner*

\*

*Fræsning og grubning af haver*

\*

*Træfældning og beskæring*

\*

*Stubfræsning*

\*

*Anlæg og vedligehold af havedamme*

\*

*Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse i belægninger, plæner og bede*

\*

*Skadedyrsbekæmpelse*

\*

*Løbende vedligeholdelse af haver og parker*

# Foræringshjørnet

## incl. bytte og salg



6 Glaskander til forskellige kaffemaskiner

Kaffestel, se billede

Tøj i forskellige størrelser (primært dametøj), se billede

Beige marmor fliser, 10x10 cm

Legetøj

*Lykke, Øst 30*

***Kom og hent nedenstående ganske***

Hensigten med ***Foræringshjørnet*** er at give plads for tilbud fra foreningens medlemmer til andre medlemmer om bortgivelse, salg eller bytte af allehånde effekter. Det drejer sig ikke bare om tøj, husgeråd, men også om planter, fliser, træ og træer m.m. Det er jo ikke utænkeligt, at der er nogen herude, der kunne have glæde af det, og ejeren kan så slippe for en tur på genbrugspladsen. Det står kort sagt ethvert medlem frit for hvad der tilbydes, og om det skal være gratis eller koste noget, enten i rede penge eller som bytteobjekt. Tekst med evt. foto(s) kan sendes via e-mail på [pb@brons.dk](mailto:pb@brons.dk) eller afleveres i min postkasse. Optagelsen er som altid gratis.

***gratis, ring først tlf. 2218 4120***

# Englandsspillet

For at bruge et moderne udtryk, kunne man kalde de følgende begivenheder for ”en *danskerkamp*”, som i sidste instans omfatter et kongeligt bryllup i f.mtl. 1080: en ”belgier”, der bliver gift med en dansker. Belgier var hun ikke rigtigt, for det opstod først i 1830, men flamsk (vallonsk). Det startede egentlig meget længe før (ca. 800), men tog for alvor fart i 1013. Det lyder nok underligt, men sådan er historie nu en gang, og her kommer så et forsøg på en forklaring, der skulle være rimelig korrekt.

I efteråret 1013 kunne *Svend Tveskæg* krone sine årelange anstrengelser ved at sætte Englands krone på hovedet. Han havde som den første dansker fuldstændt erobringen af hele England, ikke kun Danelagen mv. Men hans triumf blev kortvarig. Allerede 3. 2. 1014 døde han i sit hovedkvarter i Gainsborough. Det førte til strid. Hjemme i Danmark regerede sønnen Harald 2. på sin fars vegne mens den yngre søn *Knud*, der var hos faderen, hurtigt vendte hjem til Danmark. Her samlede Knud – med Haralds hjælp – en stor, fællesnordisk hær, og drog med den tilbage for at sikre sig sin fars bytte. Efter forskellige krigeriske handlinger og et yderst heldigt dødsfald, idet Knuds værste konkurrent døde pludseligt og meget ung, kunne Knud overtage den engelske krone. Harald døde også tidligt og belejligt to år senere, så Knud også fik Danmark.

Herefter kunne Knud så begynde på sit regime, der i Danmark skulle give ham tilnavnet *den Store*. Han blev en af Europas mægtigste monarker og fik bl.a. en datter gift med den tyske kejser Henrik 3. Hun døde kort efter af malaria i Italien. En af Knuds mægtige mænd, *Thorkild den Høje*, tilhørte samme slægt som Knuds svoger, *Wulfsige Spraklingson*, Svend Estridsens far. Thorkild havde en datter, *Gyda*, der blev gift med den mægtige engelske jarl Godwin. De fik sønnen *Harold Godwinson*, der også fik en datter, der fik navnet *Gyda*. Hun blev til en afveksling senere sendt til Rusland, for at blive gift med storfyrsten *Vladimir Monomakh*.

Af praktiske og politiske hensyn giftede Knud sig med sin forgænger Æthelred den Rådvildes enke *Emma af Normandiet*, (f. ca. 985, d. 6.3. 1052). Hun var datter af *Robert den Frygtløse*, hertug af Normandiet og hans gemalinde *Gunnora*. Robert var Rollos sønnesøn. Gunnora var ligesom sin mand af dansk herkomst. Så Emma havde altså klart danske rødder.



## PC - Hjælp

Til almindelige brugere \* Til almindelige priser  
Koster ikke mere end en almindelig håndværker

Jeg giver gerne tilbud, inden jeg går i gang

Er i lokalområdet og kan løse stort set ethvert PC problem

Tlf.: 28 68 35 65 \* Mail: [it@viltøft.net](mailto:it@viltøft.net)

Knud døde i september 1035 og fulgtes på tronen af sin sønner Harald Harefod og Hardeknud. Da Hardeknud døde i 1042, gik kronen tilbage til Æthelreds slægt og sønnen *Edward Bekenderen* blev konge, hvad han var til det skæbnesvangre år 1066. Hans svoger *Harold Godwinson* fulgte som konge i godt et halvt år. Ved hans død på slagmarken ved *det grå æbletræ* aka slaget ved *Hastings* (14.10. 1066) ændrede tingene sig dramatisk. Det angelsaksiske Englands saga var ude, det norrøniske Englands saga kunne begynde.

Adeles onkel, *Vilhelm Bastard*, erobrede kronen fra Harold. Onkel var gift med den meget lille, men også meget viljestærke og energiske *Mathilde*, der var grev Robert af Flanderns søster. Robert havde selv bidraget til svogerens sejr ved Hastings, med 100 skibe, men alt tyder på, at han ikke fik det udbytte af indsatsen, som han havde forventet. Men så længe Mathilde levede, indtil 1083, vovede de to svogre sig ikke ud i indbyrdes strid. Knud var efter alt at dømme udset til at være en vigtig brik i dette spil, pga. hans slægtskab med Knud den Store. Den slags betød meget i disse fjerne tider.

Knud den Helliges planlagte Englandstogt har altid været et omstridt emne blandt danske historikere. En af de toneangivende i 1900-tallet, *Erik Arup*, mente, at det ene og alene blev iværksat, så Knud kunne demonstrere sin magt over folket og kontrol med ledingen. Det syntes ikke at genere Arup, at Vilhelm Erobreren tog truslen meget alvorligt. Og grev Robert, Knuds svigerfar, syntes kun at spille statistens rolle. Uagtet at Robert var en såre mægtig mand, at han var meget rig og havde et mellemværende med Vilhelm. Den uro ved den danske sydgrænse, som spiller en vigtig rolle i affæren, skyldtes naboen kejser *Henrik 4*. Det er nok mest sandsynligt, at det var efter Vilhelms ønske, at han raslede med sablen. Der var på dette tidspunkt ingen stridigheder mellem Danmark og det tysk-romerske kejserrige. Man kan endda få en mistanke om, at Henrik, for at hjælpe Vilhelm, fik arrangeret oprøret mod Knud, der endte med drabet på ham i Odense i juni 1086. Derpå løb hele affæren ikke ud i vandet, men i sandet.

Hvad er det så, der gør det til en ”*danskerkamp*”? Mht. Knud er det nemt nok. Han var Danmarks konge. Mht. Vilhelm Erobreren, som han jo må kaldes efter sejren ved Hastings, så var han Rollos tiptiptipoldebarn. Så er der Vilhelms modstander ved Hastings Harold Godwinson. Han kan også indlemmes i flokken. Hans mor, Gyda, var datter af den omtalte stormand Thorkild den Høje. Hun var også søster til Wulfsige Spraklingson, der blev gift med Svend Tveskægs datter *Estrid* og de fik så *Svend Estridsen*, Knud den Helliges far. Harold og Gyda fik også en datter, der hed *Gyda*, og som blev gift med *Vladimir Monomakh*, der er *Valdemar den Stores* oldefar og ham, han har sit navn efter. Deres gener lever i vore dages kongefamilie.

**Ill.: Ringbrynjeklædte Harold Godwinson fra Bayeux-tapetet. Sådan har kong Knud og andre også klædt sig, når de gik i krig. Pladerustninger kom først langt senere.**





## ***Den meget berømte og dog ukendte fru Inge***

Da kong Knud blev myrdet i Odense, opholdt dronning Adele sig i Slesvig. Da hun hørte om massakren i Skt. Alberti Kirke, flygtede hun sammen med sin spæde søn Karl til Flandern for at komme i sikkerhed. De to lidt ældre døtre, *Ingfred* og *Cecilie*, efterlod hun i Danmark. Hvor de befandt sig vides ikke med sikkerhed. Meget muligt hos den senere kong *Erik Ejegod*, der havde støttet Knud, og vistnok undslap massakren i Odense. Det var næppe ufarligt at forblive i Danmark for en tilhænger af kong Knud. Døtrene pauserer nemlig i Danmarkshistorien, indtil de er blevet gift på et ukendt tidspunkt, men nok inden helgenfejringen af deres far i 1101. I hvert fald blev det sådan, at Ingfred blev gift med stormanden Folke, og de blev stamforældre til kongeslægten folksungarna (Bjällboätten). Men her gælder det Cecilie. Hun blev gift med *Erik af Vestergötaland*. På et tidspunkt flyttede de til Danmark, hvor Erik blev jarl af Falster. Det var kong Niels' regeringstid, og han var, ligesom Erik Ejegod Cecilias onkel. Hun og Erik fik med sikkerhed to sønner – *Knud* og *Karl* – og vist også en datter. Knud er sikkert opkaldt efter sin morfar, mens Karl sandsynligvis efter den fjerne forfader Karl den Store.

## ***Saxo i sit diskrete hjørne***

Når det gælder 1100-tallets historie er *Saxo* snart temmelig indiskret og snart meget diskret – ja overraskende diskret. Hvorfor vides ikke. *Absalon* er den person, der nævnes oftest i det store værk, og selvsagt ikke uden grund, da han regnes for den, der har sat værket i gang. *Absalons* bror, *Esbern Snare*, nævnes ganske ofte i værkets sidste del. Derimod nævnes deres far *Asser Rig* ikke. Deres mor, fru Inge, og søsteren *Ingfred* nævnes en enkelt gang, sammen, men uden navns nævnelse. I forbindelse med *Valdemar den Stores* problemer med at fastholde magten, efter 1157, fortæller *Saxo* om Cecilias sønner, Karl og Knud, og deres medvirken i konspirationer mod *Valdemar*. Af disse afsnit fremgår det klart, at brødrene er meget bevidste om deres slægtskab med *Valdemar*, hvad der er helt entydigt, da *Valdemars* far var Cecilias fætter. Men det fremgår også, at de to brødre beder *Absalon* formilde *Valdemar* og mægle mellem dem, pga. slægtskab med *Absalon*. Det må være her fru Inge kommer ind.

Hvis det er korrekt, er der også andet, der falder smukt på plads i sammenhængen – og som hidtil har ligget hen i mørket. Det passer f.eks. fint med, at fru Inges datter hedder *Ing(e)fred*, det samme som Cecilias søster. Vi ved jo intet ellers om fru Inge, heller ikke om hun har født



andre end de tre. Hun kunne sagtens først have fået en datter, som fik navnet *Cecilie*, men døde ung, men dog efter *Ingerds* fødsel. Alle kvinderne – også *Valdemar d. Stores* mor *Ingeborg* og hendes søster *Malmfred*, *Erik Emunes* dronning, forsvandt hurtigt ud af historien.

*Fru Inge og Asser Rig –akvarel efter ødelagt kalkmaleri i Fjenneslev Kirke, 1170'erne.*

.Det passer også ganske godt med, at fru Inge blev gift med Asser Rig, søn af ingen ringere end Skjalm Hvide. Det var hos ham Erik Ejegod og dronning Bodi satte deres lille søn, Knud (Lavard), i pleje, da de drog på den pilgrimsfærd, hvor de begge omkom. Skjalm var en af Sjællands godsrigeste mænd og anførte flere krigstogter mod venderne. Det er ikke muligt at forestille sig andet, når nu tiden var, som den var, at hans sønner – og datter (Cecilie) – skulle giftes meget standsmæssigt. En helgenkonges datterdatter ville være et passende parti. Det passer sådan set også godt med, at Knud Lavards søn, Valdemar (den Store) som lille dreng, men næppe som spæd, kom i huset hos Asser og fru Inge.

### ***Fru Inge (& Pepin af Landens gener) på Tuse Næs?***

Jeg vil ikke garantere, at fru Inge med eller uden familie har besøgt Tuse Næs, men jeg føler mig ret sikker. Det synes at ligge ret fast, at Hviderne ikke ejede jord på næsset eller i Ods Herred. Nu er det desværre sådan, at ejendomstransaktioner mellem verdslige dengang foregik på herredstinget i fuld offentlighed, og i den henseende levede man i virkelig i det permanentløse samfund (papiret kom først til omkr. 1300). Så alt hvad man nu ved om ejendomstransaktioner i tidlig middelalder stammer fra handler og mageskifter med gejstlige institutioner, der lagde vægt på – af meget praktiske grunde – at have papirerne i orden. Der lurede meget tit nogle utilfredse arvinger i baggrunden.

Det var især familieklostret i Sorø og i en ikke ringe grad Roskilde bispestol, som Hviderne jo også sad på frem til 1277, der nød godt at slægtens donationer. Og de største kom via Absalon, enten fra hans egen arv eller det, han formidlede fra slægtsmedlemmerne. Der var også en hel del mageskifter undervejs, og de er også tit dokumenterede. Men det kræver selvfølgelig, at dokumentationen har overlevet tidens tand.

Absalon kunne skænke det store Tveje-Merløse gods til Sorø Kloster i 1199, og dette gods omfattede bl.a. Holbæk og omegn. Det ved vi, fordi klostret senere mageskiftede en del her med Valdemar Sej. Bl.a. så han kunne bygge en borg lige udenfor (Slotsvolden lige ved Kvickly – stedet hedder nu Holbæk Slot (men huset er langt nyere). Øst for Holbæk ud til Isefjorden ejede Absalons fætter Sune Ebbesen i Bjernede store områder. Også mod vest havde Fjenneslev-Hviderne store jordegodser. Helt ud vest for nuværende Løvenborg, der dengang hed Ellinge. Det kan muligvis stamme fra fru Inge, der ifølge traditionen ejede Butterup Kirke med tilliggende, og det er tæt på Løvenborg. Længere sydpå var der også et stort godscomplex, Undløse-godset, der bl.a. omfattede det nuv. gods Kongsdal. Der var også så meget andet, som jeg tidligere har skrevet en smule om, også vedr. Sune Ebbesen. Den berømte Tveje Merløse Kirke er formentlig opført af Asser Rig. Den har været gårdkirke til hovedgården, ligesom den mindst lige så berømte kirke i Fjenneslev (den med de tvende tårne), var gårdkirke til hovedgården der.

Fjenneslev-Hviderne incl. fru Inge har altså besiddet meget gods i Holbæk-området og syd for. Da Hvideslægten var en af Sjællands, ja vel nok Danmarks mægtigste slægter dengang, er det nok tænkeligt, for ikke at sige ret sandsynligt, at Asser og fru Inge har aflagt besøg på kongsgården i Hagested. Den har formentlig ligget, hvor Hagestedgård ligger nu, og meget tyder på, at Hagested Kirke var gårdkirke her. Det er helt sikkert en stormandskirke.

Og hvis ikke hun har, er det jo nok så sandsynligt, at så har Absalon i sin egenskab af roskilde-bisp, der som en af sine gejstlige pligter havde at visitere alle stiftets kirker, og Esbern Snare været herude. Men nok først efter fru Ingens død (inden 1160) Absalon blev biskop i 1158..

# Reparation og service af person- og lastbiler

*samt*

- aircon-service
- diagnose-test
- reparation af  
div. maskiner



**Vi skruer på alt  
-bare det kan ryge  
og larme**

**HAGEDSTED** ApS  
**AUTOVÆRKSTED**  
v/ **A.K. Pedersen**

Præstebrovej 48c • 4532 Gislinge • telf. 59 46 05 85  
post@hagedsted-auto.dk - www.hagedstedauto.dk



## For så vidt angår forsidebilledet

Der findes ingen samtidige portrætter eller andre former for afbildninger af dette nummers vigtigste personer: *Adele*, *Knud den Hellige* og *Fru Inge*. Hvilket selvfølgelig er trist. Derimod findes der en samtidig afbildning af en person, der havde en ganske vigtig betydning for de nævnte personers historie. Forsidebilledet er en detalje fra det meget berømte Bayeux-tapet, der oprindeligt blev ophængt i katedralen i *Bayeux* omkr. 1077, da katedralen blev indviet. Den gestikulerende mand til venstre er biskop *Odo*, der byggede katedralen og som også anses for at have igangsat det 68 m lange og 53 cm høje tapet, der er udført med uldtråde i 8 forskellige farver på lærred, som broderi. Manden til venstre er Odos halvbror, den langt mere berømte *Vilhelm Bastard*, hertug af Normandiet. De havde samme mor, men hver sin far.

Tapetet er som en meget lang tegneserie, der fortæller om forberedelserne til og selve slaget ved "det grå æbletræ" nord for Hastings i Sydengland – 28.10.1066. Næsten lige siden har stedet for slaget båret navnet Battle, og ud over at det var det slag hvormed Vilhelm og hans normanniske og flamske riddere besejrede den regerende konge *Harold Godwinson* og erobrede det angelsaksiske England, er det også det største slag på engelsk jord.

Vilhems sejr og efterfølgende indføring af normannisk regime – ved de normanniske baroner – var meget lidt populær blandt angel-sakserne og efterkommerne af de danske erobrere fra tidligere tider. Har nogen, der har set *Ivanhoe*-filmene eller læst romanen, undret sig over, at alle skurkene har franske navne er dette forklaringen. Uagtet at Vilhems oldebarn *Richard Løvehjerte* spiller en ret positiv, men lidet aktiv rolle. Han er dog *Wilfred*, *lord Ivanhøes* herre.

Vilhems svoger, grev *Robert af Flandern* (Adeles far), deltog selv i slaget og bidrog til erobringen med mandskab fra 100 skibe. Robert var åbenbart senere meget utilfreds med Vilhems opfyldelse af den aftale, de utvivlsomt har indgået, og forholdet mellem dem blev dårligere og dårligere, men den meget bestemte Mathilde, Vilhems gemalinde og Roberts søster holdt gemytterne i ave til hun døde i 1083. Derefter ændrede situationen sig. Robert fandt sammen med den danske kongesøn Knud Svendsen, og de planlagde et dansk-flandersk angreb på England, hvor uroen gærede, vist ikke mindst blandt de "danske", bl.a. pga. Vilhems reaktion på et tidligere angreb fra dansk side. Det var højst sandsynligt sådan, at deres aftale om angrebet be-segledes via Knuds ægteskab med Adele.

Da Knud vendte hjem til Danmark for at opfylde sin del af aftalen, begyndte uroen blandt især de jyske stormænd. (Det er utænkeligt efter tidens forhold at dømme, at det var almindelige bønder, der iværksatte opstanden mod Knud. Det havde de aldrig fået lov til af stormændene, der sad på den faktiske magt rundt om i landet.) Det endte med drabet på Knud og hans mænd, incl. broderen Benedikt i Odense, og Adeles efterfølgende flugt til Flandern.

Det er i øvrigt højst sandsynligt, at Knud har været klædt som Vilhelm, og ligeså haft en tilsvarende frisure som han, og ikke det lange, "nypermanentede" hår og fuldskæg som han oftest afbildes med i moderne tider. Mænd i 1000-1100-tallet var klædt i ringbrynjer og ikke i pladerustninger, som man så tit ser. Overklassens kvinder og mænd i det datidens Vesteuropa var forfaldne til de samme modeluner, og det var som senere også Frankrig, der slog tonen an.

PS.: Knud den Helliges mest berømte biograf, *Ælnoth*, var i øvrigt, fortæller han selv, flygtet til Danmark, pga. af de forfølgelser, som normannerne (der ellers primært nedstammede fra danerne) udsatte det indfødte præsteskab for. *Ælnoth* kom selv fra Canterbury.

Harold Godwinsons datter *Gyda* var en af Valdemar d. Stores oldemødre (hans mors farmor).

## *GF's Budgetstatus pr. 26.02.2018*

	BUDGET	Pr. 26.02.	%
<b>INDTÆGTER</b>			
Kontingent		300,00	
Indbetalinger til Drænfonden		200,00	
Hjemmesiden			
Annoncering i udhængsskabene			
Gebyrer (rykker- og inkassosager)	0	325,04	
Diverse (overf. fra bank skur og ny pc)			
<b>I alt</b>		<b>825,04</b>	
<b>UDGIFTER</b>			
Dræn og slamsugning (vedligeholdelse)		2.150,00	
Vejvedligeholdelse og snerydning			
Fællesarealer		88,40	
Badebro - driftsudgifter			
Møder og generalforsamlinger			
Kontor og EDB			
Hjemmeside			
Forsikringer		6.593,94	
Gebyrer			-
Porto			
Drænfonden (nyetableringer, m.v.)			-
Diverse			
<b>I alt</b>		<b>8.831,77</b>	

## *Kassererens bemærkninger til budgetstatus*

Mange hilsner fra kassereren. Det er endnu så tidligt på året, at vi ikke har et godkendt budget, da det først godkendes på generalforsamlingen den 7. april. Regnskabstallene bærer også præg af, at der ikke er så mange aktiviteter i foreningen endnu.

Ved årets afslutning 2017 udestod et beløb på 500 kr. Beløbet er indgået i januar 2018 fra incassoadvokat og dækker henholdsvis restbeløb på 300 kr til medlemskontingent og 200 kr til bidrag til Drænfond. Derudover er der afregnet et gebyr på kr. 325,04.

Der er, som det fremgår af "Nyt fra Bestyrelsen" blevet spulet drænrør i Øst, kr.

2.150. Udgiften på 88,40 kr er udgift til el for hjertestarter og endelig er der betalt erhvervs- og arbejdsskadeforsikringer for ialt 6.593,37 kr.

Mange forårshilsner fra *Jonna* (kasserer)

**Ponte Milvio – den milviske bro – opr. nord for Rom (færdig 115 f.Kr.). For få generationer siden vidste mange danskere besked, når de hørte navnet. Det var ved denne bro, at kejser Konstantin 1. besejrede sin medkejser Maxentius 28.10. 312. Konstantin blev romerrikets enehersker, og lovliggjorde i 313 kristendommen. Han viste sin velvilje ved at**



**starte byggerierne af Laterankirken og den første Peterskirke. I 330 flyttede han hovedstaden til Bosperus og navngav den Konstantinopel. Det vides ikke om Konstantin lod sig døbe, men hans mor Helena var det og blev en af kirkens første, meget vigtige støtter.**

## *Badebroen sættes op den 5. maj!*

**Gode traditioner er værd at holde fast i**

I 2007 fik vi vores meget velbenyttede badebro i Strandgården. Samtidig fik vi dannet et brolaug, som trofast har sat badebroen op i foråret og tager den ned igen om efteråret. **I 2018 skal broen op 5. maj** . Mødetid på stranden 9.30.

Det har i alle årene været en god tradition, at arbejdet med broen blev krydret med en **god frokost**, betalt af Strandgårdsbladet. I lighed med sidste år har *Lykke* og *Hans Jørn Lykke* været så venlige og gæstfri igen at lægge hus til frokosten.

I den forbindelse et par ting:

1. Vi vil gerne have **flere frivillige til Brolauget**
2. Har nogen lyst til at kokkere til en **god frokost** til de aktive (gælder også kokkene – alle indkøb bliver som sædvanligt betalt af bladet)?

**Vil du bidrage til dette arbejde, så lad os høre fra dig på tlf. 60810543 (Redaktionens nr.)**

## STRANDGÅRDSBLADET

Oplag: 125 eks.

Redaktion: Peter Brøns  
Strandgården Øst 16  
4300 Holbæk  
Tlf. 6081 0543  
E-mail: pb@brons.dk

## Grundejerforeningen Strandgårdens bestyrelse:

Formand:	Kennet Jensen	Strandgården Øst	35
Næstformand:	Tim Jensen	Strandgården Øst	1
Kasserer:	Jonna S. Rives	Strandgården Tværv.	1
Sekretær:	Linda Søstrup Andersen	Strandgården Øst	48
Best. medlem:	Lilian Kronholm	Strandgården Øst	12
Suppleant:	Vakant		

GF's mail adresse: [gf@strandgaarden-tusenaes.dk](mailto:gf@strandgaarden-tusenaes.dk)  
GF's hjemmeside: [www.strandgaarden-tusenaes.dk](http://www.strandgaarden-tusenaes.dk)



## STORSKRALD AFHENTES

i uge 14. (3.-.6. april)



For at få afhentet sit storskrald og haveaffald skal man ringe og tilmelde sig direkte hos renovationsfirmaet **RENONORDEN**, der også afhenter det øvrige affald.

Tilmeldingen skal ske senest onsdag 28. marts på tlf. **5625 0550**

**Kun storskrald og haveaffald, der er tilmeldt, vil blive hentet.**

## Husk Generalforsamlingen lørdag d. 7. april

*Har du ikke modtaget indkaldelsen m. bilag senest d. 26. marts, bedes du venligst kontakte bestyrelsen*



(Bayeux-tapetet (broderi fra 1077))

**Kennet: 2523 1473 \* Linda: 2423 8124**